



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee, voorgevel.
Wezenhuis, voor arme, verlaten kinderen der twee geslachten.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Speelplaats der jongens



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Ziekenhuis der kinderen.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Klas der bewaarschool.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Keuken.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Verpleegplaats van het ziekenhuis.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Eetzaal der meisjes.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Eetzaal der zusters.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Strijkplaats.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Huishoudschool.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Eetzaal der kleinen.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Naaiplaats.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Kapel.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen. Huis van Barmhartigheid te Heverlee
Een slaapzaal.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, niet gelopen.
Huis van Barmhartigheid te Heverlee.
Speelplaats der meisjes.

11. Edouard Remyvest



Postkaart zonder vermelding uitgever, gelopen met afstempeling Leuven 1913, taxstempel en postbodestempeltje.

De Edouard Remyvest is gelegen tussen de Tervuursepoort en de Brusselsepoort. Tijdens de 17^{de} eeuw werd de tweede Leuvense stadsomwalling geleidelijk aan ontmanteld met het afbreken van de muren, poorten en torens.

Tussen 1885 en 1890 stelde de industrieel Edouard Remy jaarlijks 10.000 frank ter beschikking om werklozen te betalen die werden ingezet bij het nivelleren van de Brusselse Vest. Zo ontstond de Edouard Remyvest en werd deze vest naar zijn gulle schenker genoemd. De Edouard Remyvest kreeg tijdens zijn aanleg het concept van een park en is een sprekend voorbeeld van een 19^{de} eeuwse promenadeaanleg. De afwisseling van bomen, struiken en bloemen maakt van deze plek tijdens elk seizoen een unieke wandelbeleving.

Als eerbetoon werd voor deze Leuvense politicus en industrieel een monument opgericht dat men kan bewonderen op het Herbert Hooverplein in het Centrum van Leuven.

11.1. De tolhuizen van de Brusselsepoort



Postkaart uitgeverij Sintal, Dekensstraat 28, leuven, typo-offset, in opdracht van de Arbeiders Filatelisten Club Leuven met zegel en eerste dagafstempeling 19-06-1971 ter gelegenheid van een voorverkoop van deze postzegel, niet gelopen. Deze prentbriefkaart toont de Brusselsepoort zoals ze er in de 18^{de} eeuw uitzag, met beide tolhuizen, die vandaag de dag nog steeds bestaan. Wanneer men de pittoreske Edouard Remyvest afwandelt, komt men automatisch terecht op de lager gelegen Brusselsepoort. Het was hier dat in 1923 de Wijngaardpoort in de tweede ringmuur werd afgebroken. Ter vervanging werden in 1825 twee tegenover elkaar gelegen identieke octrooigebouwen gebouwd. Deze werden gebruikt tot wanneer het tolrecht in 1860 werd afgeschaft.



Postkaart Nels, Bruxelles, serie 36 Nr. 29, gelopen met datumafstempeling 1911. De handelsweg tussen Leuven en Brussel was van vitaal belang voor de stad. Op tal van goederen die in Leuven werden ingevoerd werden dan ook octrooigelden geïnd.



11.2. Het Scholasticaat van O.-L.-Vrouw van den Congo



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, voorzijde, Scholasticaat O.-L.-V. van Congo, Leuven, inkom. Op het einde van de Edouard Remyvest, iets voorbij de Brusselsepoort, lag dit verdwenen studiehuis.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, achterzijde, gelopen 1941. Scholasticaat O.-L.-V. van Congo, Leuven. Bemerkt tevens de gepersonaliseerde druk die voor deze prentbriefkaart uitgevoerd werd.



Postkaart zonder vermelding, niet gelopen. Op deze prentbriefkaart kan men nog de volledige omvang van het opleidingshuis van de priesters van het Heilig Hart, op enkele honderden meters van het einde van de Edouard Remyvest, zien. Dit prachtige domein bestaat niet meer en werd vervangen door de hoofdzetel van de Cerabank Leuven.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, gelopen 1926. Deze prentbriefkaart toont een prachtig algemeen vooraanzicht op het Scholasticaat van O.-L.-V. van Congo.

De stichter van de 'Dehonianen' was priester Leo Dehon, geboren in het Franse Deprtement du Nord op 14-03-1843 en overleden te Rome op 12-08-1925. In zijn sociaal apostolaat was Leo Dehon voor alles een mens die zijn hart openstelde voor de rechtenlozen en minstbedeelden. Hij wilde vooral vrede en gerechtigheid onder de mensen gestalte geven. Daarom stichtte hij een gemeenschap van mensen die daaraan actief wilden meewerken. Wanneer men de getoonde prentbriefkaarten van het Scholasticaat te Leuven bekijkt, bemerkt men dat twee namen vermeld werden voor éézelfde gebouw, enerzijds '**Scholasticat Notre Dame du Congo**', waarmee het seminarie werd bedoeld, gezien het belang om missionarissen op te leiden voor de Congomissie en anderzijds '**Scholasticat des Prêtres du Cœur de Jésus**', waarmee de congregatie, de kloostergemeenschap zelf of het centraal bestuursorgaan werd bedoeld, dat deel uitmaakt van de curie.

Door de oprichting van scholasticaten over heel West-Europa bleven in Leuven alleen nog Vlaamse en Luxemburg-Waalse scholastieken over om uiteindelijk in 1954 nog alleen Vlaamse broeders te herbergen. Het was financieel niet langer mogelijk om dit domein van 5 hectaren te besturen. In 1985 werd het domein verkocht aan Cerabank-Leuven, die er zijn majestueuze hoofdzetel oprichtte, die van op de autostrade E314 het Versailles van Leuven lijkt !



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, voorzijde, Scholasticaat N.D. du Congo, Leuven, linkervleugel gezien van uit het park.



Postkaart Nels-Thill, Bruxelles, achterzijde, gelopen 1938. Scholasticaat O.-L.-V. van Congo, Leuven. Dit is het bewijs dat eveneens de gevestigde clerus te Leuven voornamelijk de Franse taal gebruikte, ook voor hun persoonlijk drukwerk !



Postkaart Nels-Thill, Brussel, voorzijde, gelopen 1947, Scholastikaat O.L.V. van Kongo – Leuven. Uitzicht over het park. Er bestaat geen twijfel over dat het domein van het Scholastikaat van Leuven een prachtig park herbergde. Waar vroeger de ziel werd verzorgd in de buurt van de Edouard Remyvest, wordt nu met de Cerabank gezorgd voor het geld, de economie en de tewerkstelling van de Leuvense bevolking en omstreken. Laat ons dit alleszins hopen !



Postkaart Nels-Thill, Brussel, achterzijde, gelopen 1947, Scholastikaat O.L.V. van Kongo–Leuven. De bedankingskaartjes van het Scholastikaat van Leuven, waarvan we kunnen vermoeden dat deze naar de gulle schenkers gestuurd werden, bleken in 1947 ook in het Nederlands te bestaan. Hieruit kan afgeleid worden dat er in die tijd reeds volop aan fondsenwerving werd gedaan om dit grote studiehuis te kunnen onderhouden.

11.3. De Luibank



Postkaart L'illustration Générale, Dépt 'La Carte d'Art', Bruxelles-Paris, niet gelopen. Na een steile korte klim van op de Brusselsepoort kan men op de Edouard Remyvest genieten van een prachtig uitzicht over Leuven met op de voorgrond de volkstuintjes en de typische sociale arbeiderswoningen van de Goudbloemstraat. De Sint-Jacobskerk is hier heel duidelijk zichtbaar en in de verte reizen de Kesselse bergen op aan de horizon.



Postkaart H.N. à A. No. 1026, gelopen 1904. Het is even zoeken, maar ze staat er nog steeds; de geliefkoosde bank van de Leuvenaars, de zogenaamde 'Luibank' op de Edouard Remyvest, waar het in elk seizoen genieten is en die bedoeld is zoals hij benoemd is ... voor diegenen onder ons die het er zalig vertoeven vinden !



AFSCHEID VAN DE LEUVENSE STADSVESTEN EN HUN OMGEVING



← Postkaart uitgeverij Guy nr 211, gelopen 1928. Nu men met de Leuvense stadsvesten en hun omgeving heeft kunnen kennismaken, hoop ik dat ieders interesse gewekt is om ook een bezoek aan Leuven te brengen. De eerste ontdekkingsstocht zou kunnen starten met de Leuvense stadsvesten en hun omgeving. Neem er rustig de tijd voor, laat u niet verrassen door de vele flietspalen, maar laat u verrassen door de unieke historische vesten en hun omgeving. Alvast 'un bonjour de Louvain'.



Postkaart zonder vermelding uitgever, gelopen. En zo is stilaan de tijd gekomen om afscheid te nemen van de Leuvense stadsvesten en hun omgeving. Moge deze verzameling een leidraad zijn tot een eerste bezoek. Alvast 'een goeden dag uit Leuven'.

